

## Van peniskoker tot hoofdoekje

Begin twintigste eeuw nam een Amerikaanse zendeling grote aanstoot aan de bloot rondrennende Papoea's. Alleen hun peniskoker bedekte iets. In een poging tot christelijke verkuising deelde hij jurken en broeken uit. De volgende dag gebruikten de vrouwen de jurken als tas; de mannen de broeken als hoofddeksel.

Wat maakt dat we sommige lichaamsdelen bedekken en andere niet? Literatuurwetenschapper en

bestsellerauteur Mineke Schipper vergelijkt tijden en culturen. Interessant zijn de dwarsverbanden die zij legt, bijvoorbeeld tussen de evolutieer, religie en psychologie. Een peniskoker dient



soms als een verleidelijke lichaamsversiering. Maar bovenal is het een identiteitskenmerk: hoe meer broeken er werden uitgedeeld, hoe meer peniskokers werden omgesnoerd: een trotse uiting van de Papoea-identiteit. Iets vergelijkbaars, zegt Schipper, geldt voor de hoofdoek bij veel hedendaagse westerse moslima's // inge schilperoord

**Mineke Schipper, *Bloot of bedekt*, Prometheus, € 19,95**

